



Bodem
Bevrijding
Festival

Programma 27, 28 & 29 maart

Tijdens dit weekend staat op Ecodorp Ppauw de bodem centraal. De bodem heeft hier jarenlang begraven gelegen en het wordt hoog tijd de bodem weer wat ruimte en lucht te gunnen. We laten de bodem weer leven, zodat ook alles wat er in en op wil groeien en bewegen weer vrij kan zijn. Tevens beginnen we aan de aanleg van een eetbaar bos.

Naast het 'bevrijden van de bodem' zullen ook workshops, lezingen en muziek de dagen kleuren. Een uitgebreid programma vind je hieronder.

Los van al deze activiteiten is er ook een zaden- en stekkenruil/donatie tafel om elkaars tuinen én die van Ppauw nog diverser te maken.

Voor kinderen (t/m 11 jaar) is er een speciaal programma met o.a. pottenbakken van lokale klei, hangtuintjes maken en een workshop 'Deep Ecology'.

Bij het bevrijden van de bodem is het fijn om te werken met breekijzer en spitvorken. Neem je eigen spullen mee als je die in bezit hebt!

De catering wordt verzorgd door Capuchinha Catering. Zij zorgen voor ontbijt, lunch en avond eten en ook de drankjes. Voor koffie/thee en appelsap zijn de kosten €1,-. Bier en wijn kosten €1.50,-. Om het aantal te voeden monden in de gaten te houden, wordt het op prijs gesteld je aan te melden via st.boerengroep@wur.nl.

Daarnaast staat voor het bekostigen van het evenement een hoed klaar waar een verplichte donatie aan gegeven kan worden.

27 maart

Vanaf 17.00 staan de deuren van ecodorp Ppauw open voor jong en oud. We beginnen het BodemBevrijdingsFestival op informele wijze in de vorm van een gezellig bescheiden diner, kampvuur, muziek & veel gezelligheid





Bodem
Bevrijding
Festival

28 maart

Gedurende de zaterdag kun je meedoen aan verschillende workshops en lezingen. Mocht je niet meer stil kunnen zitten, dan kun je op elk moment van de dag de bodem bevrijden van de stenen die jarenlang de bodem hebben gedomineerd. Met z'n allen maken we het ecodorp Ppauw nog meer levend, nog meer sprankelend, maar ook is deze dag een teken van gezelligheid, met elkaar delen en elkaar inspireren.

09.00-9.30 Opening: 'het ceremonieel verwijderen van de eerste steen'

Tijdens de opening geven de initiatiefnemers van Ppauw het voorbeeld hoe de grond te moeten bevrijden. Gepaard met champagne luidden we het weekend in!

10.00-12.00 Workshopronde keuze uit:

1. Rondleiding Ppauw & Workshop Permacultuur ontwerp voor Ppauw

2. Bodem bevrijden

Het hele weekend kan jong en oud de grond bevrijden. Dit onder leiding van afwisselend Heeltsje, Suzanne, Elyssa & Theekla.

3. Workshop Deep Time Walk

Door Lian Kasper en Jasper de Lange

Een begeleide, symbolische wandeling over de Wageningse Berg, waarin we beter tot begrip komen van Aardse tijdschalen en de Aarde als wezen beter leren kennen. We leggen een tocht af van het ontstaan van onze planeet tot nu, waarbij iedere meter een miljoen jaar vertegenwoordigt. Onderweg staan we stil bij belangrijke momenten zoals het ontstaan van de maan, het ontstaan van leven, en – in de laatste meter - het ontstaan van de mensheid.

4. Workshop 'Hoe kraak je een ecodorp'

Door Erik Groen

12.00-14.00 Lunch in het SoilFoodCafé

Door chefkok Theo de Vries van Capuchinha catering zal er een heerlijk veganistisch soepje met brood geserveerd worden voor €3,50.

14.00-16.00 Workshopronde keuze uit:

1. Bodem bevrijden

Het hele weekend kan jong en oud de grond bevrijden. Dit onder leiding van afwisselend Heeltsje, Suzanne, Elyssa & Theekla.

2. Lezing BD landbouw & visie op de bodem

Door Geert-Jan van der Burgt (Veld en Beek)

Tijdens deze lezing zal Geert-Jan vanuit een biodynamische invalshoek een licht willen werpen op de werking (en hoe dit te bevorderen) van organisch materiaal in de bodem.

3. Docu keuze

Voor de documentaire freaks onder ons hebben we een aantal interessante documentaires in de aanbieding. Er kan worden gekozen uit:

- Coconut Revolution
- The secret life of plants
- Groen goud II

17.30-19.00 Diner in het SoilFoodCafé

Dankzij chefkok Theo de Vries van Capuchinha catering zal er een heerlijk veganistisch buffet klaarstaan voor €10,- pp.

Vanaf 20.00 Avond programma

1. Live muziek met Trikosis & de Maaiers

2. Workshop

Door Robin Bukeny

3. Workshop

Luister op meditatieve wijze naar een inspirerend verhaal van een succesvol permaculturist



Bodem
Bevrijding
Festival

29 maart

Zondag is er ook weer van alles te doen en te beluisteren. De zondag wordt begeleid met muziek van

09.00-09.30 Opening:

10.00-12.00 Workshopronde keuze uit:

1. Rondleiding Ppauw & Workshop Permacultuur ontwerp voor Ppauw

Door: Heeltsje Graansma

2. Bodem bevrijden

Het hele weekend kan jong en oud de grond bevrijden. Dit onder leiding van afwisselend Heeltsje, Suzanne, Elyssa & Theekla.

3. Relatie bodem en Klimaat

Door Peter polder en Marc Siepman. Onder begeleiding van Heeltsje Graansma
Er is een interessante discussie gaande tussen ...

12.00-14.00 Lunch in het SoilFoodCafé

Door chefkok Theo de Vries van Capuchinha catering zal er een heerlijk veganistisch soepje met brood geserveerd worden voor €2,50. *Met samenvattend gedicht door Robin Bukenya*

14.00-16.00 Workshopronde keuze uit:

1. Bodem bevrijden

Het hele weekend kan jong en oud de grond bevrijden. Dit onder leiding van afwisselend Heeltsje, Suzanne, Elyssa & Theekla.

2. Workshop (Ont)rafel je wereldbeeld

Door Jasper de Lange

Doelbewust bevindt Pauw zich in een grijs gebied tussen verschillende werelden: stad en natuur, modern en primitief, industriële en (toekomstige?) duurzame samenleving... Uitgangspunt van deze workshop is dat er op de overgang tussen werelden iets spannends gebeurt, en dan met name binnenin onszelf. Met Pauw als spiegel gaan we op onderzoek uit naar de grenzen van ons eigen wereldbeeld en maken kennis met onze innerlijke 'culturele rafelrand'. Waar schuurt jouw comfort zone langs je idealen? En wat prikkelt jouw dromen? Kom het ontdekken!

3. Workshop Direct Actie

Door Erik Groen

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het plan voor 1 april.

4. Dans '...'

Door: In-Motion Dance Traces

17.30-19.00 Diner in het SoilFoodCafé

Dankzij chefkok Theo de Vries van Capuchinha catering zal er een heerlijk veganistisch buffet klaarstaan voor €10,- pp.

Afsluiting van het weekend